

de *Koeien die Petrol gaven*

door *Rens Bousardt*

Lang, heel lang geleden, maar niet zo lang geleden dat geen mens zich meer kan herinneren hoelang geleden, waren er koeien die petrol gaven.....

Er was eens een dorpje in Limburg waar de mensen tevreden bij elkaar woonden. Ze waren niet rijk maar hadden allemaal te eten en een huisje. Er was een bakker, een slager, 2 kruideniers en 3 cafés. Iedere vrijdagochtend werden bij de bakker door de moeders klaargemaakte vlaaien gebracht die hij dan in een grote oven afbakte. Er was een fanfare, een voetbalclub en een kerkkoor.

Er woonden in dat dorp veel mijnwerkers die het de mooiste baan vonden ook al werden de meesten langzaam stikkend niet ouder dan een jaar of 60 door het mijnstof in de "koel" (het Limburgse woord voor steenkoolmijn). In dat dorp waren verder enkele herenboeren en diverse kleine boeren. De kleine boeren hadden een paard, enkele koeien, varkens en kippen.



terpkerkje



dorpsstraat met waterpomp



de "koel"

Urmond in vroegere tijden
(zie ook pagina 4)

de Koeien die Petrol gaven

Op een gegeven moment werd door de regering bekendgemaakt dat de mijnen gingen sluiten. Er was namelijk in Groningen een heel groot aardgasveld ontdekt waardoor steenkool niet meer nodig was. Bovendien zou in de toekomst alle energie worden opgewekt met kernenergie; het kan verkeren! Dit betekende voor Limburg een economische ramp met veel menselijk leed. Om een en ander te compenseren besloot de regering dat er een chemie concern moest komen die in de volksmond De Staats Mijnen (DSM) werd genoemd.



DSM

de Koeien die Petrol gaven

Voor de groei van DSM moest veel land worden onteigend.

Op een dag werd hiertoe een voorlichtingsbijeenkomst in de fanfarezaal gehouden waar iedereen zijn zegje kon doen.

Nadat de emoties een beetje waren gezakt stond de Sjalk op, een lange, magere, voorovergebogen, ongeschoren boertje met nog maar 1 voortand.



melk of petrol??

Hij eiste compensatie voor de koeien omdat die straks geen melk maar petrol gingen geven door alle chemische uitstoot van de schoorstenen. Iedereen was het met die eis hardgrondig eens!!

De legende is dat de koeien volgens de boeren inderdaad jarenlang petrol gaven waarvoor ze compensatie kregen... 😊

de *Koeien* die *Petrol* gaven



Urmond in 1866 gelegen langs de Maas als grens met België